



Stichting In de Wingerd
Hullenweg 6
8191 LB Wapenveld
secretarisindewingerd@gmail.com
NL04 INGB0 676556906
t.n.v. Stichting In de Wingerd

Gezinshuis In de Wingerd
Hullenweg 6
8191 LB Wapenveld
038-3376189
indewingerd@gmail.com
www.indewingerd.nl

Jeugdzorg met
verblijfsaccomodatie
KvK nr. 57701911
SBI-code 879011

Nieuwsbrief 8

Februari 2017

Namens het bestuur

Van het westelijk front geen nieuws

De titel van dit boek over de eerste wereldoorlog schoot door m'n hoofd toen ik bezig was met de voorbereiding van de bijdrage van het bestuur aan deze nieuwsbrief. De vorige nieuwsbrief stamt van april 2016, en we zijn ondertussen al weer bijna één jaar verder. Ik wil de situatie in en rond In de Wingerd op geen enkele wijze vergelijken met de eerste wereldoorlog, maar ik realiseerde me wel dat geen nieuwsbrief dus niet betekent dat er geen nieuws is, dat er geen ontwikkelingen zijn, sterker nog

Na de realisatie van een tweede woonplek binnen De Rank, lijken de "grote projecten" binnen In de Wingerd een beetje voorbij. Oneerbiedig gaf ik in het bestuur aan dat we zijn aangeland in een fase waarin we "op de winkel mogen passen", en dat we het aantal bestuursvergaderingen wel wat terug kunnen schroeven. Vanuit praktisch bestuurlijk oogpunt is dat wellicht waar, maar ik realiseer me tijdens het schrijven van deze bijdrage dat dit zeker niet geldt voor het gezinshuis In de Wingerd, dat we als Stichting mogen faciliteren. Hoewel we hier mooie dingen zien gebeuren, duidelijke groei ervaren, zijn we langs de zijlijn ook getuige van moeite en strijd. Dan besef ik dat onze belangrijkste taak als bestuur bestaat uit het ondersteunen van Harold en Erna, hun gezin, de gezinshuiskinderen en jongeren in De Rank. Natuurlijk doen we dat praktisch door ervoor te zorgen dat de faciliteiten (gebouwen e.d.) in orde zijn, maar veel belangrijker is het om er biddend voor hen te zijn. Het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet. Als bestuur willen we de tijd die we winnen door het terugbrengen van de vergaderfrequentie graag benutten voor meer contact met Harold en Erna, en voor meer gebed voor hen en de kinderen. We willen hen en het werk dat ze verrichten aan God opdragen, in de overtuiging dat Hij voor hen zorgt, ook in moeilijke tijden van onrust en strijd. We bidden vaak om verandering van onze omstandigheden, maar God wil ons ook leiden en vormen door de omstandigheden. Het is mooi om te zien dat Harold en Erna dit ook telkens weer ervaren.

Van het oostelijke front is er nieuws: God is er bij, en Hij zal voorzien!

We willen jullie als lezers vragen om je gebeden voor Gezinshuis In de Wingerd te intensiveren, maar vergeet ook niet om God te danken voor de groei en bloei die we ook mogen ervaren.

Alvast onze hartelijke dank hiervoor.

Als bestuur van Stichting In de Wingerd zijn we blij dat we het mooie werk van Harold en Erna kunnen faciliteren. Tot voor kort deden we dat met een team van vijf bestuursleden en ondersteund door vrijwilligers. Onlangs heeft Kor Zuur echter te kennen gegeven dat hij zich wil gaan richten op andere zaken. Hij voelt hiervoor de ruimte nu, zoals hiervoor aangegeven, In de Wingerd in stabielere vaarwater terecht is gekomen. Kor heeft zich de afgelopen jaren sterk ingezet voor de Stichting. Hij was o.a. belast met bouwkundige zaken en onderhoud. Ook heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij de transitie van In de Wingerd van “therapieboerderij” naar gezinshuis. We zijn Kor erg dankbaar voor zijn grote inzet en geleverde bijdrage in de afgelopen jaren. Kor, dank ook voor je authentieke geloofsvertrouwen en je ontspannende humor. We zullen je missen, en wensen je Gods zegen toe.

Het bestuur van Stichting In de Wingerd

Vanuit het gezinshuis

In april 2016 ontving u de laatste nieuwsbrief. Sinds die tijd is het leven in het gezinshuis en De Rank gestaag doorgedaan. In het gezinshuis gaat het erg goed.

Alle kinderen gaan elke dag naar school in Zwolle en Wapenveld. Dit jaar zullen er twee kinderen afstuderen en gaat er een examen doen. Een spannende periode dus! Naast het schoolwerk is er natuurlijk tijd voor ontspanning en dingen buitenshuis. Voetbal, sportschool, judo, damkampioenschappen, kring van de kerk... Van alles passeert hier doordeweeks de revue. Daarnaast hebben sommigen een bijbaan; lopen folders, werken in de horeca of in de plaatselijke supermarkt.

Behalve de kinderen zijn er ook andere bewoners in het gezinshuis. Zo hebben we huiskonijn Bunny en drie kippen. We hadden een poes, Kitty, maar die is in november helaas niet meer teruggekomen van een van haar tochten. Tot grote vreugde van de kinderen hebben ze ons weten over te halen om een hond in huis te halen, Layla, een labradorpup.

Wat genieten is dat, zo'n vrolijk, kwispelend beestje die altijd blij is je te zien en waar je ook fijn bij kunt zitten! Het zijn de gewone verhalen uit het leven, maar juist dat is zo bijzonder en helemaal niet gewoon voor veel kinderen. Niet voor niets benoemen we vaak de kracht van 'het gewone leven' als helend voor de kinderen! Mooi is dat, dat dit mogelijk is en dat we dat met elkaar ook echt ervaren!

In de komende maanden zullen we een vijfde plaatsing in het gezinshuis krijgen. Het gaat hier om een deeltijdplaatsing waarbij In de Wingerd doordeweeks opvang biedt. In het weekeinde gebeurt dat door de eigen ouders.

De Rank is een plek waar jongeren vanaf hun 18^e jaar zelfstandig mogen wonen, waarbij ze begeleiding krijgen vanuit het gezinshuis. We zijn blij dat we samen met Stichting In de Wingerd en de gemeente Heerde hier goed vorm aan kunnen geven. In het afgelopen jaar is de bovenverdieping van De Rank



verbouwd en is er een prachtige tuin met schuur aangelegd zodat de Rankbewoners ook een eigen plek hebben.



Afgelopen september is er iemand bij de Rank in komen wonen zodat nu twee van de drie opvangplekken gevuld zijn. Er is dus nog één plek over en die gaan we ‘invullen’ op het moment dat zowel wijzelf als de huidige bewoners daar aan toe zijn.

We zijn nu een jaar zelfstandig zorgondernemer en zijn blij met de goede samenwerking met de gemeente Heerde en onze orthopedagoog. Daarnaast merken we een fijne samenwerking met het bestuur van In de Wingerd. Zonder die samenwerking was het echt niet mogelijk geweest om gezinshuis te zijn op de manier waarop we nu gezinshuis kunnen zijn, inclusief de mooie plek van de Rank.

Een weekend in de maand en in sommige vakanties hebben wij als gezinshuis “logeerweekend”. De kinderen gaan dan logeren bij familie of bij logeergezinnen. We zijn heel blij dat deze gezinnen er zijn zodat we ook zelf af en toe even een “time-out” kunnen hebben.

We zijn God heel dankbaar dat Hij er elke dag bij was en is. We ervaren Zijn zegen over wat er allemaal gebeurt.

We zien uit naar verdere ontwikkelingen op In de Wingerd, vertrouwend op onze Hemelse Vader.

Hartelijke groet,

Harold & Erna Aalbers